



VISIEDOCUMENT IDENTITEIT

Missie

Distinto is een kleinschalige organisatie in de regio Zuid-Holland. Distinto zet zich in om de communicatielijnen kort en efficiënt te houden, persoonlijke betrokkenheid is hierdoor groot.

Distinto begeleidt vanuit een christelijke identiteit kinderen met gedragsproblemen in hun ontwikkeling. De medewerkers van Distinto zijn erop gericht om klanten en het betrokken systeem (ouders, jeugdigen en eventuele andere betrokkenen) optimaal te ondersteunen.

Het doel van onze dienstverlening is bevorderen van zelfstandigheid, het aanreiken van handvatten om op adequate wijze om te gaan met de aanwezige problematiek en het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak.

Christelijke mensvisie

Over de christelijke mensvisie is veel te zeggen. Wij beperken ons in dit schrijven tot het gedeelte waar we binnen ons werkveld mee te maken hebben.

De mens is geschapen naar het 'beeld van God' (Genesis 1), waardoor de menselijke persoon een bijzondere positie inneemt op aarde. De mens ontwikkelt zich van het begin af aan in relatie tot God, tot zijn medemens, tot zichzelf en tot de schepping, de aarde. Een christelijke mensvisie is dus relationeel van aard.

Mensen komen dus slechts tot ontplooiing in relatie tot de ander/de Ander. Deze zelfontplooiing is altijd begrensd door de verantwoordelijkheid voor de ander. Het gaat dus niet alleen om hoe het 'ik' tot ontwikkeling komt, maar ook hoe de ander tot zijn doel komt. Oog hebben voor de ander, in het bijzonder de kwetsbare ander, is een fundamenteel onderdeel van een christelijke mensvisie.

Kernelementen in het christelijk geloof zijn voor ons:

We bieden zorg vanuit bewogenheid met mensen. De bron van deze bewogenheid is Gods liefde voor mensen. Vanuit Zijn barmhartigheid willen we anderen zien en naar hen omzien. Barmhartigheid is een zaak van zowel het hoofd, het hart als de handen, een grondhouding die zich uit in daden. In ons werk zoeken we het goede voor onze cliënten en voor elkaar.

Het christelijk geloof wordt in Nederland heel divers beleden en er zijn talrijke verschillen ten aanzien van de geloofsleer en de geloofspraktijk. Christenen weten zich verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Wij geven herkenbaar vorm aan onze identiteit met het doel kinderen ervaringen op te laten doen met de (brede) christelijke tradities, normen en waarden. Er is ruimte voor pluriformiteit binnen het christelijke profiel van de organisatie.

Gods Woord, de Bijbel, is de enige gezaghebbende bron voor het geloof. De samenvatting van de wet zoals Jezus hem geeft in Mattheüs 22:37-39 stellen wij centraal in ons handelen:

Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand, dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf.



Distinto heeft als uitgangspunt dat medewerkers deze identiteit onderschrijven. Onze christelijke identiteit komt tot uitdrukking doordat wij:

- a. Uitgaan van een christelijke visie op de mens, zoals hierboven beschreven. We hebben daarom oog voor de sociale omgeving van een klant - zoals gezin, kerkelijke gemeente, school en werk - die een rol speelt bij de hulpvraag. We zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking. Onze christelijke identiteit bindt samen en geeft een extra dimensie aan ons werk.
- b. Respectvol omgaan met het individuele christelijke geloof van een hulpvrager: respect voor het geloof met haar 'culturele aankleding'. Wij betrekken de christelijke geloofsovertuiging en -beleving van de klant bij de begeleiding, daar waar dit de hulpverlening ten goede komt.
- c. Respectvol omgaan met anders gelovigen en niet-gelovigen. Dit betekent dat we de ander accepteren en begrip tonen.
- d. Werken vanuit/ een christelijk leefmilieu, o.a. door ruimte te geven aan gebed en Bijbellezen, het bijwonen van kerkdiensten en keuzes op het terrein van mediagebruik.

Praktisch betekent dit onder andere dat wij:

- a. De Bijbel onmisbaar vinden, als de centrale bron voor ons geloof in God. Daarom beginnen we elke maaltijd met een Bijbelverhaal of een Bijbels thema. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor aandacht rondom vieringen waarin de Bijbel een belangrijke plaats heeft, te denken valt aan Goede Vrijdag en Pasen, Bid- en Dankdag en Kerst.
- b. Bidden met kinderen een wezenlijk element in de geloofsbeleving vinden zowel rondom de maaltijd als ook aan het begin en het einde van de dag. De eigen inbreng van de kinderen mag daarbij niet worden vergeten.
- c. Het samen christen zijn een essentieel en onmisbaar onderdeel vinden van het christen zijn. Daarom wonen wij iedere zondagmorgen met elkaar een kerkdienst bij.

Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat wij besluiten - op verzoek van ouders en op grond van zwaarwegende argumenten - kinderen de ruimte te geven om deze kerkdienst niet bij te wonen en tijdens de kerkdienst onder toezicht in Huis Distinto te blijven onder toezicht van de groepsleiding.

Bovenstaande wordt tijdens de intake met klanten en/of hun ouders gedeeld.